

FİL NEYE BENZER?



Eski zamanlarda Hintliler bir şehre bir fil getirmişlerdi. Akşam vakti fili karanlık bir binanın içine koymuşlardı. Karanlık olduğu için fil hiç görünmüyordu. O zamana kadar hiç fil görmemiş meraklı insanlar, zifiri karanlıkta filin olduğu yere giriyor, ona elleriyle dokunarak fili tanımaya çalışıyorlardı. Herkes sıraya geçmişti. Sırası gelen içeri girip file dokunuyordu.

Biri tesadüfen filin hortumuna dokunmuştu. Dışarı çıkıp dedi ki:

– Fil bir boruya benziyor.

Bir başkasının eline ise filin kulağı gelmişti. O da çıkınca,

– Fil bir yelpaze gibi, dedi.

Bir başkası da filin bacağına ellemişti. Ona göreseye fil bir sütun gibiydi. Uzun boylu biri de eliyle fili yoklamış, eli filin sırtına gelmişti.

– Fil bir taht gibi, dedi.

Oysa onların elinde bir lamba olsaydı da fili gözleriyle görselerdi böyle yanlış ve eksik tanımazlar, başkalarına da yanlış bilgi vermezlerdi.

Birçok insan, bir şey konusunda yeterli bilgisi olmadığı hâlde onu çok iyi tanıyormuş gibi konuşur da insanlara yanlış bilgi verir.